



Ik vergeet wat ik ben vergeten. Ik denk niet meer wat ik dacht. Het is dus zover, de ziekte heeft me in zijn macht.

Ik probeer te denken, angstig en ontroerd.
Hoe is mijn naam , waar moet ik heen?

Moet ik naar boven of naar beneden,
ik verdwaal in mijn eigen huis. Verward slaap ik
tijdens de dag en 's nachts wil ik het liefst op pad.

Mijn praten wordt zo moeilijk en ik zeg niet wat ik denk.
Een vork wordt een mes en een tas wordt opeens een fles.

Ik word een schim, zonder toekomst, zonder heden.
Mijn staren is steeds opzoek naar het verleden.

Nu omringt de eeuwige rust mijn bange geest.
En hoop dat men niet vergeet wie ik echt ben geweest.

Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
nemen wij afscheid van

Roger Pauwels

echtgenoot van Liliane Diels

Hij werd geboren te Borgerhout op 21 maart 1940
en is te Schoten in het WZC Verbert-Verrijdt van ons heengegaan op 6 september 2021.

De afscheidsplechtigheid heeft naar de wens van Roger in intieme kring plaats
in het **Rouwcentrum Van Harneveldt, Confortalei 236 te Deurne,**
op vrijdag 10 september 2021, om 11 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats van Schoten.

Liliane Diels

zijn echtgenote

Bruno en Siegrid De Nutte - Pauwels
Yves en Karine Lievens - Pauwels

zijn kinderen

Matthias en Hanne
Lindsay en Esteban en hun zoontje Móricz
Shawn
Matthew
Lauren
Luca

zijn kleinkinderen en achterkleinzootje

Leo en Maria-Anna Behiels – Diels

zijn schoonbroer en schoonzus

Inge Fierens, Jasper, Jens en Jolien
Bjorn en Frauke Fierens - Lierman, Miro en Irini

zijn neven en nichten

*Onze oprechte dank aan Dr. Serneels en het verplegend personeel van WZC Verbert – Verrijdt voor alle goede zorgen.
Rouwadres: Adriaan Brouwerstraat 80 bus 2, 2900 Schoten*